

Wandelafdeling exist!

Deer dagen las ik in het maandblad „Op goede voet“ van de K. N. B. v. L. O. een mededeling van de wandelkring Nijmegen dat de wandelvereniging „be Harenkamp“ is opgeheven. De ongeveer vier jaar durende doodsheid is dan nu besloten met het overlijden van hetgeen eens de trots van de vereniging was: de grootste en vooral graag geziene wandelclub uit Nijmegen.

En d'r oevre zaak, en waarom? zullen velen zich afvragen. Toen de in juli 1953 opgerichte wandelafdeling in de daarop volgende zes jaar was uitgegroeid tot meer dan 100 leden en alom een grote bekendheid genoot vonden twee als lid in het bestuur der afdeling opgenomen personen het nuttig onder de leden een actie te kunnen voordere te ontketenen om zodoende de „maakt“ te kunnen overnemen. Dese „rebellie“ was bij de jaarvergadering in februari 1960 zover geworderd dat de voorzitter (Korstanje) en de secretaris (ondergetekende) werden gedwongen af te treden. Helaas zag men als buitenstaander in de volgende jaren de groepen verminderen tot ien groep en d're weer tot en lere in onvolledig uniform lopende wandelaars. In tussen hadden degenen die het zoveel beter wisten en de zaak grondig naar de bl..... hadden geholpen het zinken de schip voortijdig verlaten! (dat is echt hart voor de zaak hebben! Voor hen zou een ere lidmaatschap geerieerd moeten worden!) Dat twee dames hebben

getraetd nog te redden wat er te redden viel,
verdient alle lof.

De wandelafdeling overleden, roem loos ten onder gegaan.
Onbegrijpelijk dad en helingen het zonder tegenstand
zover hebben kunnen brengen.

Of is het slechts een schijn dood en zien we haar op
een gegeven moment toch weer verschijnen.

Het kan, nee het moet! Er is nog belangstelling
ook van oud. leden.

Een nieuwe seizoen staat voor de deur met weer
als hoogtepunt de "Vierdaagse"

Is de Hazen kamp er dan weer bij? Wie weet!

van Vliet.